



Marc Vandenbon

ITALIË VOLGENS EEN KENNER

WEINIGEN ZIJN MEER DOOR ITALIË GEBETEN DAN BRUGGELING MARC VANDENBON. TWINTIG JAAR GELEDEN RAAKTE HIJ ONHERROEPELIJK IN DE BAN VAN 'LA DOLCE ITALIA'. STEEDS MEER WERD HEM OM REISADVIES GEVRAAGD. DAT RESULTEERDE IN DE REISGIDS 'INNEMEND ITALIË'. DIT NAJAAR TREKT MARC OP UITNODIGING VAN VTBKULTUUR MET EEN LEZINGENREEKS DOOR VLAANDEREN.

De eerste keer dat ik naar Italië trok, was met zo'n klassieke schoolreis. Als je als jongere in Italië terechtkomt, zijn de indrukken overweldigend. Jaren later ging ik terug en plots kwamen ook alle herinneringen opzetten. Gek dat mijn vrouw en ik jarenlang steevast naar Scandinavië trokken. Dát was onze vaste bestemming. Op een bepaald moment is dat echter helemaal

gekeerd. Zonder dat je het goed beseft, overvalt de liefde voor een land je. Je reist er verschillende keren heen, je probeert vervolgens de taal onder de knie te krijgen en voor je het weet, ben je er helemaal weg van. Je kunt het misschien nog het best vergelijken met verliefd worden. Op den duur vervaagt de roes wel en begin je ook de minder positieve kanten van het land te zien. Gelukkig vallen die voor Italië in het niet bij de talrijke troeven die het land rijk is."

"Het is als verliefd worden. Op den duur zie je ook wel de minder positieve kanten, maar voor Italië vallen die in het niet bij de talrijke troeven van het land."

SAVOIR-VIVRE

"Als je de taal kent, kun je ook écht contact hebben met mensen. Italianen zijn zeer hartelijk. Van zodra je een beetje moeite doet, krijg je heel veel terug. Ze zijn door de band genomen heel open en joviaal. En, in tegenstelling tot het cliché, >

zéér stipt. Maar wat mij in het bijzonder aantrekt in Italië, is de combinatie van de overvloedig aanwezige kunst, cultuur en – om het met een Franse uitdrukking te zeggen – de *savoir-vivre*. Italianen kunnen als geen ander volk genieten van een terrasje, de krant, een lekkere kop koffie, een goed glas wijn en, heel gewoon, kijken naar de voorbijgangers.”

DÚRVEN

“Als mensen me advies vragen – wat een van de redenen was waarom ik dat boek heb geschreven – vertel ik vaak het volgende: in een dorpje in Piemonte las ik op een gebouw een opschrift dat luidde ‘*bisogna soprattutto osare*’. Vrij vertaald betekent het dat je moet dúrvén. Sla een weg in die je niet kent, kijk waar je uitkomt en geniet ervan. Ga weg van de platgetreden paden en probeer eens iets anders! Mijn boek staat vol met dergelijke tips en ervaringen.” ■

WIN HET BOEK ‘INNEMEND ITALIË’

Win één van de 10 exemplaren van ‘Innemend Italië’ van Marc Vandenbon. Meer informatie over het boek en de auteur vind je op WWW.INNEMENDITALIE.BE.



Surf naar WWW.VAB.BE en geef het antwoord op volgende vraag: **Over welk land organiseren we geen vtbKultuur-reportage in het seizoen 2012-2013?**

A IJsland | B Egypte | C Denemarken

ONTDEK DE WERELD MET VTBKULTUUR

Nog tot en met juni 2013 kan je moeiteloos de verste reizen ondernemen. Je hoeft er zelfs je koffers niet voor te pakken. Je gaat op ontdekkingsreis in het gezelschap van onze bevolgen vtbKultuur-reporters. Zij reizen de wereld af, gewapend met een open geest, scherpe blik en gespitste oren. Hun ervaringen beleef je tijdens onze reportageavonden en -namiddagen. Zo kan je je beeld over Italië uitdiepen tijdens vier verschillende reportages. Marc Vandenbon vertelt over zijn belevenissen als immer nieuwsgierige Italofiel. Reisreporter Joris De Voogt werkt alle letters van het alfabet af, van de A van Assisi tot de Z van Zuid-Tirol. Auteur Luc Verhuyck zoomt in op drie van de meest indrukwekkende kunststeden: Rome, Firenze en Venetië. Guido en Mia Vervoort ten slotte hebben het over ‘*Belissima Italia*’ en meer specifiek over de regio’s Toscane en Umbrië. Zoek je het liever verder van huis? Wat dacht je van Kaapverdië, de Zijderoute of Spitsbergen...

BESTEL DE FOLDER VIA INFO@VTBKULTUUR.BE OF 03/224.10.52. | SURF NAAR WWW.VTBKULTUUR.BE VOOR MEER INFORMATIE.



HET VERHAAL VAN DE ETRUSKEN

Het is nog heel even wachten op de volgende expo van het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Met de lente komt de tentoonstelling ‘De Etrusken, Una storia particolare’. Die brengt het verhaal van de Etrusken, een dynamische, mediterrane cultuur. Dit volk bouwde vanaf de achtste eeuw voor Christus de eerste grote beschaving van Italië uit. Een boeiende selectie van een vijfhonderdtal objecten – met bruiklenen van onder andere de Vaticaanse en Capitolijnse Musea – illustreert deze fascinerende cultuurgeschiedenis. 16 MAART TOT 25 AUGUSTUS 2013 | WWW.GALLOROMEINSMUSEUM.BE | WWW.TOERISMELIMBURG.BE



PIT IN DE FRUITSTREEK

Met ‘Pit’ gaat Z33, het huis voor actuele kunst in Hasselt, de dialoog aan tussen de Limburgse landschappen en beeldende kunst. Het glooiende gebied nabij Borgloon en Heers wordt getekend door fruitbomen en pittoreske kerkdorpen. Hier versmelten kunst en landschap tot één groot openluchtmuseum. Misschien is ‘Reading between the Lines’ van Gijs Van Vaerenbergh het bekendste voorbeeld van dit project: een tien meter hoge, doorzichtige kerk, opgebouwd uit meer dan honderd op elkaar gestapelde lagen staalplaat. Adembenemend!

WWW.Z33.BE | WWW.TOERISMELIMBURG.BE

vtbKultuur heeft 146 lokale afdelingen die jaarlijks meer dan 2.700 activiteiten organiseren in heel Vlaanderen. Ook in jouw buurt. Alle informatie vind je op WWW.VTBKULTUUR.BE. Voor meer informatie over onze activiteiten en voor reserveringen surf je naar WWW.VTBKULTUUR.BE, mail naar INFO@VTBKULTUUR.BE of bel 03/224.10.52.

LEDENVOORDEEL

MET KORTING NAAR APASSIONATA

Niet alleen mensen reizen de wereld rond. Apassionata, Europa’s succesvolste liveshow met paarden, viert zijn tiende verjaardag met de grote jubileumtournee ‘Vrienden voor het leven’, die in verschillende Europese steden te zien zal zijn. Ook Antwerpen staat opnieuw op de agenda, met voorstellingen op zaterdag 9 en zondag 10 februari 2013. Plaats van afspraak is dit keer het Sportpaleis. Met ‘Vrienden voor het leven’ komt Apassionata voor de achtste keer naar Antwerpen. Begin dit jaar nog zagen bijna 22.000 liefhebbers in de Lotto Arena de edelste paardenrassen ter wereld en de meest indrukwekkende rijstijlen en stunts in de show ‘Samen voor altijd’. Nooit eerder werden zoveel bezoekers verwelkomd op een Apassionata-productie in de Scheldestad.

Twee uur lang geniet je van voortreffelijk entertainment, met viervoetige vrienden in de hoofdrollen. Sloeg de ‘paardenkoorts’ nog niet toe, dan gebeurt dat zeker tijdens deze verjaardagseditie. Want Apassionata stelt je de grootste sterren uit zijn vorige producties voor.

VTBKULTUUR BIJDT EEN KORTING VAN € 3 PER TICKET. KINDEREN KRIJGEN 50% KORTING OP DE TOEGANGSPRIJS. VAN DEZE KORTING GENIETEN KAN ENKEL DOOR ONLINE TE RESERVEREN. JE VINDT DE LINK OP WWW.VTBKULTUUR.BE.



COLOFON RUBRIEK VTBKULTUUR

Medewerkers: Elke Aerts, Roel Daenen, Frank Vandenheede, Wim Kempnaers.

VTBKULTUUR | OSYSTRAT 35, 2060 ANTWERPEN |
TEL. 03/224.10.52 | FAX 03/224.10.56 |
INFO@VTBKULTUUR.BE | WWW.VTBKULTUUR.BE.